

#Nyhetsbrev 3 – Jämställdhetsbutiken november 2018

Den här månaden har bestått av en bokfestival, läsa på förskola och jobbat för att nå ut med Julkalendern 2018.

Jag har en sak kvar innan julkalendern får läggas på hyllan. Imorgon är det Julmarknad i Forshaga och jag ska vara i Forshagaparken med mina produkter och det kanske finns någon som vill ha en julkalender även om det imorgon gått 2 dagar in i december. Men sen är det slut för i år.

Den har inte sålts så mycket som jag hoppades på och efter att den uppmärksammades i Amelia som når ut till 236 000 enligt Orvesto så trodde jag att ganska många skulle bli nyfikna på den. Men inte mycket hände!

Som tur är har jag en positiv livssyn och tänker att nästa år ska det gå bättre och nu har jag massor av julkalendrar att använda som marknadsföringsunderlag vid kontakt med potentiella intressenter. Jag skulle gärna nå ut till Familjerådgivningar, Företagshälsovård och stora företag som skulle kunna ge dem till sina anställda inför jul. Stora drömmar, men drömmar ska man ha, annars blir det inget av något, enligt mig.

Nog om julkalendern. Den har ni hört nog om för i år.

Djuphavsfisken Orvar och den självlysande lampan läste jag på Skivedsskolan och på Värmlands Bokfestival. Den är verkligen uppskattad och både barn och vuxna blir väldigt nyfikna på Djuphavsfiskar. Den är rolig, spännande och lärande enligt mina lyssnare och det gör mig glad.

På Bokfestivalen hade jag några givande möten. Personal från Forshaga bibliotek fick syn på metodboken Oliver och Olivia och ville köpa in även den till Biblioteket. Några från Fredrika Bremer förbundet köpte julkalendern och bjöd in mig på julgröt till deras förbundsträff och några andra trevliga händelser. Att samtala med andra som tycker att jämställdhet är viktigt är något som ger mig energi och inspiration att fortsätta utveckla produkter och tjänster gällande jämställdhet. Därför är det så roligt att vara med i olika sammanhang där sådana samtal blir till.

Men nu kära nyhetsbrevprenumeranter är det december och julmånad. Äsch, vad är det för särskilt med en julmånad? Den kan vara tråkig, stressig, full med krav och alldeles, alldeles UNDERBAR.

Ja, det hoppas jag verkligen att ni kommer att få. En underbar jul alltså! Och att ni får en jämställd, delaktig och mysig tillvaro. Det önskar jag er!

Hör gärna av er efter jul och berätta hur ni haft det. Var er julmånad och julafton så där härlig som ni ville att den skulle vara?

Om inte, vad skavde? Och är det i så fall något som går att lösa med jämställdhet? Hör av er och berätta. mail; carola.agren@carokomp.com eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Tills dess;

God Jul & Gott Nytt År!



Ha det bra!

Vi hörs igen nästa års första dag. Januari 2019!

Varma hälsningar

Carola Ågren