

#Nyhetsbrev 9 – Jämställdhetsbutiken

Hej!

Hur har ni det efter EU-valet och vad tänker ni om resultatet?

Själv skrämmer det mig med de konservativa och främlingsfientliga mönstren vi ser i Sverige, Europa och världen för den delen med abortmotståndare och lagar som tar oss tillbaka till uråldriga seder och förtryckarkultur för kvinnan.

Samtidigt blåser det miljövindar och där är jag positiv och går gärna tillbaka lite mer till hur det var förr innan slit- och slängeran och där produkter tillverkades för att hålla lång, lång tid.

Men, dessa kvinnoföraktande makterna är så oroväckande att jag skulle vilja skrika.

På nyheterna så räknade de upp de viktigaste frågorna enligt Sveriges befolkning i EU-valet och då låg jämställdhet väldigt högt. VA? Det kunde vi inte utläsa av resultatet.

Om jag hade fått bestämma skulle jämställdhet vara den absolut viktigaste frågan på agendan då jämställdhet kan hjälpa på alla plan och även gällande miljön. Om maskulinitetsrollen skulle mjukas upp och män anamma mer av delar som flest kvinnor gör skulle vi också få ett mer miljövänligt samhälle.

Statistiskt sett och generellt sätt så åker kvinnor mer kommunalt, kör mindre och bränslesnålare bilar, äter mindre kött och handlar mer ekologiskt osv. Listan kan göras lång. Å andra sidan så köper kvinnor mer kläder och smink som också kan vara dåligt för miljön så ett givande och tagande vore det bästa.

Det hjälper heller inte så mycket om vi i Sverige jobbar med miljöfrågor om inte länderna runt omkring oss gör det. En gemensam EU-strategi över hur jobba med hållbarhetsfrågorna är min ingång i EU. Tyvärr finns mycket dumt också såsom centralstyrning av t ex. hur böjd och stor en gurka ska vara för att få kallas gurka. Ska vi slänga alla andra då? Det gynnar verkligen inte miljön. Sådana frustrerande saker.

Jag har jobbat med EU-projekt på många olika sätt sedan 2000 och jag har fått se den positiva sidan av EU. Nämligen, olika utvecklingsprojekt gällande arbetsmarknad, integration, kompetensutveckling osv. och där arbete med hållbarhetsaspekterna alltid ingår. Det är ett skallkrav, som det så fint heter, att jobba med jämställdhet, mångfald och miljö, i projekten. Gör en inte det får en inget projekt. Jag ser på EU utifrån ett demokrati- och hållbarhetsperspektiv.

Men vad händer nu med demokrati- och hållbarhetsarbetet? Ska vi jobba utifrån särartsfeminism istället? Det vill säga, vi är olika beroende på kön och män är duktiga på makt och kvinnor är duktiga på omvårdnad. Tillbaka till hemmen med kvinnorna, föda barn oavsett hur de kom till, ta hand om markservicen och mannen när han kommer hem från en slitsam arbetsdag. Är det de som de kallar jämställdhet?

Men det kan väl inte vara den jämställdheten/feminismen de menar heller då även särartsfeministerna vill att värderingen skall vara jämlik med samma status mellan kvinnor och mäns roller.

Den jämställdhet jag pratar om och som Regeringens Jämställdhetspolitiska mål innehåller, se <https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/>, finns i alla fall inte i de konservativa, högerpopulistiska partierna som går starkt framåt i Europa och tyvärr även i Sverige.

Så vad är det de menar med jämställdhet? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Eller inte, för då skulle jag väl behöva skrika av frustration och rädsla ännu högre. Allt är märkligt och skrämmande tycker jag. Håller ni med?





Den här månaden har jag inte jobbat med någon ny produkt eller tjänst. Jag väntar in besked gällande deltagande i Värmlandsmontern så får vi se vad som händer.

Däremot kommer jag nästa vecka att ha ett infomöte gällande jämställdhet, mångfald och miljö för projektledare som driver EU-projekt i Filipstad så det ser jag fram emot. Mitt strå till stacken!

Vi hörs igen 1 juli. Till dess, ha en skön försommar.

Men kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så skriv till mig på mail; carola.agren@carokomp.com eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Hälsningar Carola Ågren