

#Nyhetsbrev 10 – Jämställdhetsbutik

Hej!

Tjolahopp och tjoho! Klackarna i taket och ett förvånat, men väldigt glatt – Va, kom jag med? – när jag häromdagen fick mail från ansvarig för Värmlandsmontern;

Välkommen som gäst i Värmlandsmontern!

Här kommer bekräftelsen på din medverkan på bokmässan i Göteborg. Värmlandsmontern har en mindre scen med ett 40 tal-sittplatser. Det är där du kommer att medverka med ditt framförande.

Bokmässan Gbg 26-29 sep 2019

Carola Ågren

Välkommen till Värmlandsscenen

Carola Ågren: Du är bokad som föreläsare på Värmlandsscenen fredagen den 27 september, Välkommen kl: 17.30

Jag kom med 😊😊😊 i år igen! Jippi!! Vad super, superkul.

Nu gäller det att få till ett bra omslag till boken. Ett som kan locka och ge en hint om vad boken handlar om. Illustratör se hit! Nej, jag har faktiskt redan ett omslag på gång. Hoppas på detta nu. Och sen ska boken till tryck så har jag tur har jag en alldeles pinfärsk bok i min hand i början på september.

Så, alltså den 27 september kl. 17.30 står jag på scenen i Värmlandsmontern och pratar om boken Määh... jag vill också vara med! så är ni på bokmässan vet ni vad ni ska göra 😊

Jag ska inte bli långrandig, max en halvtimme har jag på mig, och just nu har jag inte en aning om vad jag ska säga. Men jag hoppas att jag kommer fram till det snart så jag kan öva, göra mig mer förberedd och med det förhoppningsvis mindre nervös. För nervöst är det. Det är inget som kommer naturligt utan det är något jag får kämpa för att göra. MEN... jag vill uttrycka mig och förmedla mitt budskap så därför gör jag det när möjligheten kommer. Emellanåt står jag framför publik i mitt jobb men det har också hänt att jag inte gjort det på månader, år, och då är det bara att börja öva igen.

Att stå på scen är något som, för de flesta, är riktigt läskigt och något som kräver både mod och träning. Men det är ändå värt det då det också är både givande och roligt. Så det är bara att vara modigare en vad en egentligen är.

Boken, som jag berättade om i Nyhetsbrev 8, tar upp det jämställdhetspolitiska målet – Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Den innehåller verktyg och checklistor som de som köper boken kan ta del av på hemsidan Jämställdhetsbutiken. Jag funderar även på om jag ska läsa in boken och lägga på hemsidan. Vad tror ni?

En annan sak, som inte har med boken att göra, men utveckling av Jämställdhetsbutiken, är att ha podcast där jag intervjuar personer som på ett eller annat sätt har något att säga om jämställdhet. Till exempel kan de jobba inom ett kvinno- eller mansdominerat yrke, ha en hobby eller annat som de är lite ensamma om på sitt kön osv. Spännande berättelser helt enkelt.

Jag ska i sommar intervjua, få berättelsen, från en kvinna som är tränare för ett pojkfotbollslag och höra hur hon upplever det, om hon blir behandlad, betraktad på annat vis än sina kollegor som är män. Men också intressant att höra hur locka fler kvinnor till att bli fotbollstränare.

Blir det bra, känns det bra, fortsätter jag och tar kontakt med spännande människor och när jag har ett lager så kanske jag lägger ut en podcastserie. Vad tycker ni? Skulle det vara av intresse?

Ni kanske till och med känner någon eller ni själva kanske har något ni vill berätta. Hör av er i så fall. Med stort som smått ☺

Ha det så bra nu så hörs vi igen 1 augusti.

Tills dess;



Men kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så skriv till mig på mail; carola.agren@carokomp.com eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Hälsningar Carola Ågren