



2019-09-01

#Nyhetsbrev 12 – Jämställdhetsbutiken

Hej!

Tid och pengar, tid och pengar. Tänk om en hade lite mer av båda delarna. Då skulle jag producera ett gäng böcker, några spel, ett antal kalendrar och almanackor, podcast och lite till. Men en får se sina begränsningar och göra det en hinner, kan och har råd med. Så är det bara. Och i höst blir det ännu lite mindre tid för "skapande". Förutom min tjänst i projektet Hållbar handelsutveckling i staden kommer jag även att jobba med en förstudie för att ta reda på hur små- och medelstora företag i Värmland ställer sig till att jobba med jämställdhet som en tillväxtfaktor. Det ska bli jättekul och vi hoppas på att många företag kommer att vara intresserade. I så fall kommer vi söka för ett genomförandeprojekt år 2020 i syfte att stötta företag i deras jämställdhetsarbete. Mer jämställdhet till våra regioner och mer jämställdhet i mitt liv. Jippi 😊

Lustenrundan i Forshaga den 24-25 augusti, som jag skrev om i förra nyhetsbrevet, blev väldigt lyckad. Vi hade högsommarvärme och det var många besökare. Ni kan se bilder på Instagram och FB. Jag fick prata med många som var intresserade av mina böcker och sålde fler än vad jag brukar göra på mässor och dylikt. Trevligt sällskap och trevliga miljöer gjorde att vi alla trivdes väldigt bra och säkert kommer att göra om det till nästa år.

Jag kommer att vara med om jag får den tiden och det kapitalet jag behöver för att kunna skapa nya böcker och produkter, som jag började brevet med, för embryon finns. Det är det ingen brist på.

Nu har vi gått in i september. Månaden då den stora Bokmässan i Göteborg går av stapeln. I år är den 26-29 september och jag ska hålla en presentation i Värmlandsmontern med min bok "Määh... jag vill också vara med!" som är på tryckeriet nu. Jag vet alltså inte hur slutresultatet kommer att bli men hoppas bara att det blir så fint som det såg ut att bli. Är ni på Bokmässan kl. 17.30 fredagen den 27 september så kom till Värmlandsmontern och lyssna.

Jag hoppas vi syns på bokmässan men om inte ha en fortsatt fin höst och vi hörs igen 1 oktober.

Tills dess;

Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet.

Så skriv till mig på mail; carola.agren@carokomp.com

eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Hälsningar Carola Ågren