



2019-12-01

#Nyhetsbrev 15 – Jämställdhetsbutikerna

Hej!

Hoppas ni haft en bra första advent och, om ni har barn i er närhet, hunnit tittat på julkalendern tillsammans. Det är en mysig tradition, tycker jag, men ibland känns det som jag vill det mer än barnen. Även på julafton att jag ser fram emot Kalle Anka och hans vänner mer än dem. Men så är det väl också. De är överrösta med tecknat vareviga dag och kan välja och vraka precis som de vill. Att ha tråkigt och leva på fantasin och drömmarna några dagar är bara nyttigt och vilket också är viktigt för kreativiteten. Så lite tråkigt kan jag som förälder tycka då det är mycket svårt att få dem att vara i längtans tider och se fram emot något. Nu låter jag som en bakåtsträvare vilket jag inte bedömer mig vara men lite vila åt våra hjärnor från alla intryck från den digitala världen vore bra ibland, tror jag. Och jag ska inte säga något. Mitt absolut viktigaste arbetsverktyg är datorn och på fritiden sitter jag gärna och skriver, på datorn. Så jag önskar att december kan få oss att läsa mer böcker, grilla korv, åka pulka och vänta på julafton och tomten tillsammans. Hoppas på det! Men också att få skriva... 😊

Ni som följer Jämställdhetsbutikerna kommer att kunna ta del av Julkalender 2019 med start idag. Den är främst för vuxna i barnfamiljer med syftet att få en planerad och jämställd julmånad. Dock är den, utifrån mitt snack häröver, digital men ni får ha överseende med min dubbelmoral 😊 Jag vill hemskt gärna att ni använder er av julkalendern och också sprider den vidare till andra vuxna.

Då schemaläggning av inlägg inte fungerar på Instagram, inte för mig i alla fall, får ni som följer Jämställdhetsbutikerna på Insta nu även följa på Facebook för att kunna ta del av Julkalendern. Då slipper jag nämligen gå upp varje morgon, innan sex när den ska publiceras, och lägga upp luckan för dagen. Det hade inte varit julefrid på något sätt 😊

Om ni inte kollat in dagens lucka än så är det på tiden. Det bästa är om ni går in på Jämställdhetsbutikernas FB sida på morgonen för dagens bestyr och/eller samvaro så att ni kan utträtta/göra det som står där under dagen.

Nu till lite uppdatering från förra nyhetsbrevet och vad som var i pipen just då. Detta har nämligen hänt, eller inte hänt;

Määh... jag vill också vara med! verkar som den gick i graven direkt. Har inte fått något intresse från dem jag skickat till men å andra sidan, som jag också skrev, har jag varit usel på att försöka få ut den. Jag har varit för trött för det. Det kräver nämligen saker av mig som dränerar mig på energi. Så återigen, tänk om en hade någon som kunde göra säljet åt en.

Kapitelboken för 9-12 åringar som Bonniers hade en skrivartävling om har jag inte gjort något med. Det går tyvärr inte att skriva bara för att det finns en eventuell vinst att hämta i slutändan. Det funkar inte så för mig i alla fall utan jag får skriva det som pockar på mest helt enkelt. Och det var inte den och då manuset ska vara klart 22 januari kan jag nog se mig i stjärnorna efter möjligheten att delta.

Jämställdhetsföreläsningen/aftonen ligger och blir till i mitt system. Den bearbetar jag ibland medvetet och ibland undermedvetet för helt plötsligt kommer något som skulle vara roligt att ta med i snacket. En sak, som ni märker, som inte ramlat på plats är vad en kan kalla arrangemanget/aftonen. Jag har en idé om att kalla den för; "En feminist uppväxt". Får en då tro?

Nåja, vad är en afton om jämställdhet. Den kan vara urtråkig, trist och banal eller alldeles, alldeles Underbar 😊

"Aftonen" får vältras vidare ett antal gånger och säkert så kommer ni få höra mer om den.

Sen var det också förstudien gällande Jämställdhet för ökad lönsamhet till företagare som jag tog upp i förra nyhetsbrevet och som jag höll på med på mitt "dagjobb". Förstudien är klar med det resultatet att vi troligtvis inte kommer gå vidare med ett projekt då det varit svårt att få nog intresse från målgruppen. Däremot har vi diskussioner med andra aktörer i Värmland som vi kan jobba ihop med och ändå få till något bra. Vägen mot ansökan och projekt är öppen och jag återkommer i frågan frampå.

Julen 2019 är arbetstagarnas jul, som en brukar säga när det är många röda dagar som infaller mitt i veckan. Jag är inte bara anställd utan även enkvinnsföretagare (ordet finns inte men enmansföretagare tycker jag inte passar) så jag kan styra det själv så jag ska passa på att fokusera och koncentrera mig längre stunder, kanske till och med hela dagar, på mitt skrivande. Och hoppas på att det kommer något bra kreativt flöde ut av det. Och om inte så ser jag i alla fall fram emot att få ägna stor del av juletiden till skrivande och min familj.

Önskar er ett jämställt december där ni alla kan njuta av tiden fram till julen och julefrid på själva julafton. Ta hand om varandra i julstöket! Hoppas Julkalendern är till nytta.

Och till er alla från Jämställdhetsbutiken;

God Jul & Ett Gott Nytt Jämställt År

