



2020-01-01

#Nyhetsbrev 16 – Jämställdhetsbutiken



GOTT NYTT JÄMSTÄLLDHETSÅR 2020

Hej och Gott nytt år!

Hoppas ni hade ett bra nyår och en bra första dag på det nya året och nya decennium 2020. Det vill jag tillsammans med er fylla med massor av jämställdhetsaktiviteter och göra oss till friare människor. Bort från roller och krav som bara finns där för att vi är födda i ett kön. Bort med diskriminering och sämre förhållanden i arbetslivet för ett en är kvinna. Bort med mindre föräldraledighet och ansvar för hem- och omsorgsarbetet bara för att en är man. Och bort med allt som definierar oss som personer redan innan vi presenterat oss bara för att vi är födda som kvinna eller man. Bort, bort, bort!

Ring in klocka ring med jämställdhet, rättvisa och schyssta villkor!

Som det tyvärr ser ut i världen i dag så är vi absolut inte där som jag önskar mig. Alldeles, snarare tvärtom istället med de brunmörka krafterna som sveper in. Vi som tror på något annat måste jobba enskilt och tillsammans. Vi måste stå upp ännu mer och ta ton ännu mer för våra värderingar. Låt oss hjälpas åt!

Nu till lite uppdatering från förra nyhetsbrevet och vad som var i pipen just då. Detta har nämligen hänt, eller inte hänt;

Som jag skrev i decemberbrevet så såg jag fram emot att titta på julkalendern tillsammans med barnen och vilken är en mysig tradition, tycker jag. Men ibland känns det som jag vill det mer än barnen men i år var jag faktiskt glad för det.

Så mycket fördomar, förutfattade meningar, kroppshets, könsroller och annat som den innehöll så var jag bara glad för att de inte ville se. Men hur tänkte SVT? Har de ingen som granskar och värderar programmen? Jag och en grupp som jag följer på FB om genusmedvetet föräldraskap var helt chockade. På den sidan stormade det kan jag lugnt påstå.

Förövrigt har det varit en mycket lugn och skön juledighet. Vi har gjort allt det jag önskade och promenerat, läst, spelet brädspel, åkt slalom, bad och annat skönt och avslappnande. Men... en sak som jag inte trodde jag skulle hinna med var att vara med i Bonnier Carlsens tävling för kapitelmanus för 7-12 åringar och vilket jag faktiskt gjorde 😊 Jag lade kuvertet på lådan igår. I förra brevet skrev jag att det skulle vara inne 22 januari och trodde inte jag skulle hinna med det men sedan fick jag se att det skulle vara poststämplat redan 3 januari och ändå hann jag. Mina barn som inte är speciellt förtjusta att läsa böcker, typiskt, jag som älskar det, men de tyckte faktiskt att min bok var bra. Det är nog bland det bästa betyg en kan få. Men jag tror faktiskt inte på det i alla fall. Manuset var mycket kortare än Bonnier Carlsens kriterier. Det var inget krav men ändå. Det finns också så otroligt många duktiga skribenter och författare därute så chansen är minimal men, som vanligt, hade jag inte tagit chansen hade jag ångrat mig. Då hade jag ju aldrig fått veta hur det hade gått. Inte heller den träning det ger hade jag fått så håll tummarna nu. Jag återkommer med besked när och om jag hör något. Det är inte säkert! Jag vet inte hur det går till men vi får se.

Var det någon av er som följde Jämställdhetsbutikens Julkalender 2019 på FB-sidan och i så fall vad tyckte ni om den? Jag la upp en lucka varje dag men jag fick inte så mycket respons så jag vet inte om den var till nytta. Får hoppas det i alla fall. Vad som händer i januari har jag inga planer för just nu. Jag tror att den månaden bara kommer att innehålla dagjobb, träning, vila och läsning men händer det något spännande i Jämställdhetsbutikens regi så skriver jag om det i nästa nyhetsbrev. Önskar er alla en skön start på året och så hörs vi igen 1 februari 2020.

Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så skriv till mig på mail; info@jamstalldhetsbutiken.com eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Ha det gott!
Hälsningar Carola Ågren

