



2020-02-01

#Nyhetsbrev 17 – Jämställdhetsbutiken

Hej!

Ja, nu har det redan gått en hel månad på det nya året. Det är många som anmält sig till nyhetsbrevet i januari, vilket är superkul 😊

Som jag skrev förra nyhetsbrevet så skulle månaden bli lugn och innehålla dagjobb, träning, vila, läsning och så har det också blivit. En innehållslös månad för Jämställdhetsbutiken men dock så nödvändig för att samla kraft för nya idéer som så småningom kan bli en bok, produkt eller tjänst som Jämställdhetsbutiken kan erbjuda.

Januari har som sagt varit "tanka hem" månad då jag läst och tagit in nya intryck. Just nu funderar jag mycket på IS, Kalifat och bokstavstrogn. De visar ju serien Kalifat på Tv:n nu och nyheterna berättar om barn och vuxna, främst kvinnor, som vill tillbaka hem från IS och samtidigt läser jag en bok om bokstavstrogn. Det som sker är för mig så obegripligt. Hur kan överhuvudtaget någon lockas till den världen?

Att som västerländsk kvinna välja att underkasta sig totalt patriarkat där hemmet är kvinnans plats, hon ska hålla sig bakom, finnas för mannen, inte säga sin mening eller emot (mannens mening styr) och dölja sin hud med slöjor (hijab) eller (nikab) och i extrema fall även handskar och strumpor. Hur kan någon vilja det? Mannen är överhuvud och styr över barnen och kvinnan. Han får alltså aldrig en ärlig och jämlik relation med dem. Han kan inte veta om kvinnan verkligen vill vara med honom eller om hon är tillsammans med honom för att hon måste. Han måste leva med dominans, aggressivitet och hat vilket är förgörande för människokroppen och psyket. Att offra sig själv som självmordsbombare är något stort och fint.

Hur kan någon vilja det?

Jag är naiv och har svårt att förstå alla mörka krafter i vårt samhälle. Jag tror folk om gott och kan inte förstå varför inte alla vill ha ett jämställt samhälle. Jo, rent teoretiskt och utifrån alla bokhyllor av feministisk litteratur är jag medveten om vad det beror på men lik fullt så kan jag inte förstå varför inte alla människor är intresserade av jämställdhet. Vi tjänar ju alla på det.

Samtidigt som det finns grupper som vill frigöra människan från könsroller och ojämställdhet så ökar alltså de konservativa grupperna.

Och inte tala om nynazister och högerextremister som mer och mer får en röst i vårt samhälle. Samtidigt som de sista vittnena till förintelselägren har uppmärksammats mycket i januari och främst 27 januari då det var Förintelsens minnesdag för Förintelsens offer. 75 år sedan då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism och att vi aldrig får glömma. Ändå känns det som vi redan gjort det fast det fortfarande finns överlevare kvar som kan vittna om historiens grymhet.

Och inte tala om miljön... Vad blir det? Det ena hotet efter det andra.

Allt detta har gjort mig extra tungsint, funderar mer än analyserar då jag inte kan det riktigt. Hur ska en kunna förhålla sig till allt detta om en absolut inte kan förstå? Hur ska en kunna motarbeta och förhindra om en inte vet vad en ska göra? Det går inte! Jag känner på mig att nästa bok,/projekt kommer vara lite mörkare och tyngre än vanligt.

Nu till annat.

I mitt dagjobb jobbar jag mer och mer med jämställdhet så nu får jag vara i jämställdhetens tecken alltmer ofta. Jag åker runt i Värmland och informerar företagsgrupper om jämställdhet i näringslivet, information för EU-projekt i Filipstads kommun samt möten för jämställdhetsutveckling. Snart är det även dags för Sveriges största jämställdhetskongress – Forum Jämställdhet 5-6 februari i Jönköping. Ni kanske också ska dit? Jag berättar i nyhetsbrevet mars om hur det var.

Jag har ännu inget hört om tävlingen för kapitelbok till 7-12 åringar så fortsatt håll tummarna 😊

Hoppas ni får en bra februari och lite snö skulle väl inte skada tycker jag. Vi hörs igen 1 mars 2020.

Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet. Så skriv till mig på mail; info@jamstalldhetsbutiken.com eller skriv offentligt på FB eller Instagram.

Ha det gott! Hälsningar Carola Ågren