



2020-10-01

## #Nyhetsbrev 25 – Jämställdhetsbutikens

Hej!

I måndags den 28 september var det aborträttens dag. Denna fråga om kvinnan har rätt till sin egen kropp och bestämma om hon vill föda barnet eller inte har i alla tider varit aktuell. Ska kvinnan behöva föda efter våldtäkt? Risk för sitt eget liv? Fattigdom eller av annan orsak inte har möjlighet att ta hand om barnet? Väldigt ung? Eller bara för att kvinnan inte vill föda barnet av vilken orsak som helst. Det ska väl absolut ingen annan bestämma.

**ABSOLUT INTE! PUNKT!**

[#jagståruppföraborträtten](#)

**KVINNOR SKA FÅ BESTÄMMA SJÄLVA ÖVER SINA KROPPAR! PUNKT!**

[#jagståruppföraborträtten](#)

Och nu till Jämställdhetsbutikens verksamhet. Det senaste nytt är podden och som jag oroar mig lite för. Min ambition är att ha varannan kvinna/man men tyvärr har jag mött på motstånd. Jag har svårt att få tag på män som kan och vill uttala sig i frågan. Jag vill samtala med vanliga personer om deras syn på (o)jämställdhet och hur vi kan göra för att få en mer jämställd värld. Alltså, hur tänker och tycker folk i frågan? För även i det vardagliga, vanliga livet måste vi hitta sätt att förändra för att kunna få ett jämställt vardagsliv.

Det finns män som engagerar sig aktivt i jämställdhetsfrågor tex. Organisationen MÄN för jämställdhet men tyvärr har flertalet män inte funderat så mycket på ojämställdheten i samhället. De har inget märkt, eller tänkt på och i alla fall inget att säga om det vilket kan förklaras utifrån den patriarkala strukturen som vi lever i, dvs mansnormen.

En förklaringsmodell kan vara stormen/normens öga;



Om du är i stormen/normens öga så märker du inte av stormen. Det är lugnt därinne men ju längre ut från mitten/normen du kommer, ju stormigare blir det.

Inne i stormen/normens öga är de flesta män, den patriarkala strukturen, och längst ut är oftast transpersoner, homosexuella, queer och någonstans mittemellan är de flesta kvinnor. Så ser det ut och ju mer storm, ju längre bort från stormens öga ju mer påverkad blir du av normen i samhället. Det är alltså allra bäst att vara man för då märker du knappt alls av normen eftersom det är du som man som är normen.

Om du inte som man gör medvetna val att bryta mot normen förstås och det är inte det lättaste. Utbrytningar straffas med mindre makt och inflytande och kan skapa utanförskap och till och med förlöjligande. Och att du hamnar längre ut i stormen/normens öga.

Där har ni en förklaringsmodell till varför det kan vara svårt att hitta män att intervjua i podden.

Men några guldkorn finns det!

Ni kommer få lyssna på Jan Elofsson i poddsamtalet för oktober runt 8, 9 oktober. Han har förstått och ser strukturen så det blir ett riktigt bra samtal. Jag vill träffa fler män som han. Att män ska bli medvetna om och vilja förändra är det som krävs för att vi ska kunna få ett jämställt samhälle. Om det någonsin går vill säga....

Lyssna på Jämställdhetsbutikens podd här <https://anchor.fm/carola-gren> och/eller på Spotify, Jämställdhetsbutikens hemsida och FB flöde.



Det blev ett spretigt, lite argt och uppgivet nyhetsbrev men det var det som var mig nära i tankar och hjärta denna gång.

Ni får ha en bra oktober. Nästa nyhetsbrev kommer 1 november 2020.

Tills dess; Kom ihåg att jag gärna hör ifrån er gällande allt som rör jämställdhet och tips på personer som jag kan samtala med i podden. Så skriv till mig på mail; [info@jamstalldhetsbutiken.com](mailto:info@jamstalldhetsbutiken.com) eller på FB och Instagram.

Ta hand om er och krama de ni kan. Ha det gott!  
Hälsningar Carola Ågren

